



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 14 juli 2024

“Ik ga op reis en ik neem mee...”

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

Organist: Wybe Kooijmans

VOORBEREIDING

Orgelspel ter voorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

We gaan staan

♪ **Goedemorgen, welkom allemaal** - lied 288 (2x)

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en nooit laat varen het werk van zijn handen.

V: De hoop die in ons is en ons doet leven,

G: dat is een erfenis om door te geven, voorgoed.

V: De liefde gaat ons voor van den beginne,

G: wij houden ons bereid om te ontvangen.

V: De Geest die ons geleidt

G: en ons verlangen vervult. Amen.

Eerste bijdrage *“Je gaat op reis en ik geef je mee”*

Gebied dat onze bagage geen ballast wordt

♪ **Droom, durf, doe en deel met iedereen** - Hatikwa

DIENST VAN HET WOORD

V: De Heer zij met U

G: Ook met U zij de Heer.

We gaan zitten

We openen met de kinderen de Bijbel

Gebed

♪ **Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest** - lied 841, strofe 1 en 2

Tweede bijdrage *“Je gaat op reis en ik geef je mee”*

♪ **Verbonden met vader en moeder**

Derde bijdrage *“Je gaat op reis en ik geef je mee”*

♪ **Wij gaan op reis langs de weg van verlangen** - strofe 1 en 2

Vierde bijdrage *“Je gaat op reis en ik geef je mee”*

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden en stil gebed

Onze Vader

We gaan staan

♪ Slotlied: **Ga met God en Hij zal met je zijn** - lied 416

Zegen, met gezongen Amen.

Orgelspel

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee en de mogelijkheid om met de predikant en elkaar na te praten.

Collecte

50 % van de collecte is bestemd voor Chr. Bibliotheek voor blinden en slechtzienden.

De CBB in Ermelo is gespecialiseerd in het toegankelijk maken van lectuur en informatie voor mensen met een leesbeperking. Lectuur en informatie wordt omgezet naar passende leesvormen als braille, grootletter en audio. De

CBB, Christelijke Bibliotheek
voor Blinden en Slechtzienden



geschiedenis van de CBB gaat meer dan 100 jaar terug. In die tijd is veel kennis en expertise opgebouwd. Waar de CBB in het verleden een bibliotheek was, is de CBB uitgegroeid tot een veelzijdige en innovatieve organisatie die alle middelen beschikbaar heeft om leesbeperkingen te vervagen.

Voor meer informatie: www.cbb.nl/

25 % voor het eigen kerkenwerk

25 % voor de eigen diaconie

De bloemen die vorige week op tafel stonden, zijn gebracht naar Carel en Barthy van Leeuwen-Lengkeek

Activiteiten deze week:

Elke maandagmorgen om 10.00 uur (te beginnen op maandag 15 juli) zullen we in de Witte Kerk een voorbereidingsbijeenkomst voor de daaropvolgende dienst houden, waarin ook dan, naar aanleiding van het Bijbelverhaal onze dagelijkse keuzes in de zorg voor de schepping aan bod zullen komen. Iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen. Er is koffie/thee met iets lekkers!

Woensdag 17 juli, 's middags om 13.30 uur en 's avonds om 19.30 uur in de Witte Kerk beginnen we ons zomerthema met een zeer inspirerende documentaire

The biggest little farm. In 2011 laten filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly hun werk en het stadsleven achter zich om hun droom te realiseren: even buiten Los Angeles probeert het koppel een stuk land om te bouwen tot een unieke boerderij met een bloeiend, zelfregulerend ecosysteem. Het uitgedroogde land wordt volgens een ingenieus systeem verbouwd en met de komst van eenden, kippen en het hartveroverende varken Emma, wordt hun droom langzaam werkelijkheid. Toch dient zich elke dag wel een nieuwe uitdaging aan, en worden ze geconfronteerd met weerbarstige natuurverschijnselen.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Komende zondag:

21 juli

Grote of Sint Vituskerk 10.15 uur

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

Dit is aansluitend de eerste dienst in de zomerserie over “de Schepping”. Geïnspireerd door onze betrokkenheid bij “De Groene Golf Bussum-Naarden” en als vervolg op een inspirerende avond die we in april hadden in de Witte Kerk over Godsbeelden en geloof in onze dagelijkse keuzes, leggen we in deze dienst een serie het verband met het bijbels getuigenis.

Vanuit de oecumene:

Een bijzonder bericht kwam afgelopen week binnen vanuit de parochie; pastoor Carlos Fabril gaat per 1 oktober Naarden verlaten na 16 jaar in onze regio werkzaam te zijn geweest. Hij wordt pastoor en deken in Purmerend en pastoor Sandor Koppers uit Almere komt naar Naarden.

Website: www.pkn-naarden.nl